

## **Anbefaling:**

Hvis du altid gør som du plejer, får du de samme resultater igen og igen.

Hvis du ønsker andre resultater, må du derfor gøre noget andet, end det du plejer. Men man kan let se sig blind på sit eget liv. Det er Her Maya Fridan kommer ind i mit liv. Når jeg står overfor en af livets udfordringer og ikke selv kan komme i tanke om en måde at håndtere den bedst muligt på. Hun giver mig ideer og inspiration til, hvad jeg kan gøre og feedback på ting jeg allerede gør godt eller skidt.

Min første clairvoyance med Maya var i 2009. Siden da, har jeg brugt hende omtrent hvert andet år. Jeg bruger hendes clairvoyancer som en åndelig vinkel på min livsvej og i min omsorg for mig selv, på lige vis med psykologer og læger, som jeg søger råd og vejledning hos i forhold til mit psykiske og fysiske helbred. Maya begrænser sig dog ikke kun til et livsområde, men der kan jo spørges om alt, lige fra helbred til parforhold, opdragelse af ens børn, arbejde, kreativitet osv.

Som i 2009, da jeg som nybagt førstegangsmor, fik stillet diagnosen 'livmoderhalskræft' og pludselig skulle have fjernet underlivet kun 4 måneder efter min datters fødsel. Ligesom hendes liv startede, kunne mit være ved sin ende - og de søskende, vi havde tænkt os, at hun skulle have, ville jeg ikke længere kunne blive gravid med.

I en tid fuld af usikkerhed og følelsesmæssig turbulens var et af de råd Maya gav mig, at jeg skulle have en lille ting af min datters med i hånden under operationen. Det virkede så umiddelbart styrkende, livsbekræftende og indlysende på mig, så snart Maya sagde det, men var ikke noget, jeg selv havde tænkt på.

Så jeg valgte et par af min datters bittesmå, bløde sokker og spurgte pænt sygeplejersken på operationsdagen om det var OK og hun sagde sødt, at selvfølgelig var det det og at hun ville tape det fast til min hånd, så jeg ikke tabte dem under narkosen. Da jeg vågnede efter operationen, var de stadig tapet til min hånd. I dag er det mit eneste minde fra den operation: et minde om en stor styrkende kærlighed, der var i fokus den dag.

Jeg bruger som sagt Mayas clairvoyancer som åndeligt supplement til min egen sunde fornuft og min egen indre sandhed. Igennem årene er jeg blevet lidt klogere på, hvordan jeg skal bruge de informationer, jeg får: hvilke jeg kan 'parkere på et sidespor' og hvilke jeg skal handle på nu. Dem jeg vælger at handle på, prøver jeg af i praksis med åbent sind. Hvis jeg ikke prøver dem af, finder jeg jo aldrig ud af, om de virker. Det er min livsoplevelse, der gælder for mig: hvis noget virker, virker det og hvis ikke, så behøver jeg jo ikke at gøre det igen. Jeg er ligeglad med, hvad der flytter bjerget – bare det bliver flyttet. Min tilgang til en clairvoyance med Maya er derfor: "Er der noget jeg kan eller bør gøre i denne situation, som jeg ikke selv har tænkt på?"

Jeg kan varmt anbefale Maya Fridan.

Kærlig hilsen Gitte